

Rabbi Mordechai Yoseph Leiner van Ibrica



Rabbi Leiners belangrijkste werk is *Mei Hasjiloach*. De *Mei Hasjiloach* beweert niet alleen dat Gods openbaring onvolmaakt is, maar dat dit ook de bedoeling is." De reden voor dat Gebod 'Gij zult u geen gesneden beeld maken' is dat een gesneden beeld volgens precieze afmetingen wordt gemaakt, volmaakt, niets ontbreekt. ...Dit is om ons te leren dat niets volledig aan de mens wordt geopenbaard.

Als men volmaakte helderheid en begrip zou pretenderen, dan zou men in wezen het tweede gebod over het niet maken van een gesneden beeld overtreden. Zekerheid en volmaakt begrip bestaan alleen in de wereldbeschouwing van afgoderij, waar de goden duidelijke en beperkte dimensies hebben. Rabbi Mordechai Yosef stelt zekerheid gelijk met afgoderij. Volledig begrip van het Goddelijke laat geen ruimte over voor ontwikkeling van de mens, en is een vervorming van de openbaring. Dit is zo omdat de Eeuwige en Zijn Wil oneindig zijn, en wij stervelingen eindig met een beperkt begripsvermogen. Volhouden van het idee van volmaakte kennis van de Eeuwige en Zijn Wil is noodzakelijkerwijs afgoderij, omdat "volmaakte waarneming" uiteindelijk niets anders is dan een projectie van onszelf.

Rabbi Herzl Hefter