



Ga voor jou weg

De Eeuwige zei tot Avraham: ga voor jou weg van je land en je geboorte- grond en het huis van je vader, naar het land dat ik je zal wijzen. Waarom staat er niet gewoon *lech, ga?* *Lech lecha*, 'ga voor jou' of 'naar jou', betekent: ga de weg die er voor jou is, je eigen weg, niet die van een ander. Avraham moest zijn eigen bestemming vinden. Dat was het land dat de Eeuwige hem zou wijzen.

Ik heb veel mensen ontmoet die op zo'n weg waren. Hun ouders hadden hen opgevoed met de beste bedoelingen. Maar die goede bedoelingen waren niet hun weg. Ze gingen op zoek naar hun eigen bestemming. Ze werden geen advocaat, maar meubelmaker, geen dokter, maar kunstschilder, geen apotheker- assistente, maar hoogleraar. Ze volgden niet het geloof van hun ouders maar werden Joods, omdat dat de identiteit van hun ziel was. De boodschap van deze sidra is: volg je eigen weg, zodat je de plaats vindt waar je spiritueel thuis bent. Volg het weten van je ziel.

De Slonimer rebbe (1909-2000) zei dat ieder mens een eigen missie heeft in het

leven. Daartoe is hij uitgerust met een specifiek talent en moet hij de negatieve aspecten van zijn karakter overwinnen. Wanneer hij bijvoorbeeld een groot talent gekregen heeft voor *gemiloet chasadiem*, goede daden, maar hij besteedt al zijn tijd om net zo'n geweldige Torageleerde te worden als

'Als je een helderheid in je bewustzijn ervaart dan is dat een teken dat je het betreffende moet doen'

iemand die hij bewondert, wanneer hij dan uiteindelijk aan de hemelpoort komt, telt al zijn Torastudie niet, want hij heeft zijn eigen missie, het doen van goede daden, niet vervuld.

Rabbin Levi Yitzchak van Berdichev (1740-1809) zei: waar je ook gaat, je moet gaan naar de wortel van je ziel. Daarom staat er

lech lecha, 'ga naar jezelf'. 'Naar een land dat ik je zal tonen', zegt hij, dat gaat over helderheid van bewustzijn. Als je een helderheid in je bewustzijn ervaart, zegt Levi Yitzchak, dan is dat een teken dat je het betreffende moet doen.

Ook de Isbitzer rebbe (1801-1854), schrijft dat *lech lecha* betekent: beweeg jezelf voorwaarts, naar je ware bron. *Lech lecha* betekende: ga weg, Avraham, uit je oude land en openbaar een nieuw bewustzijn aan de wereld. Als je je eigen weg gaat, dan zal Mijn Licht daar ook zijn, en steeds groter worden.

Volg de stem van je ziel, die je oproept alles achter je te laten wat jij niet bent en de weg te volgen die er voor jou is. Laat achter je waar je mee opgegroeid bent, ga desnoods tegen de wensen van je familie in en vind je eigen roeping. Dan, zegt rabbi Nachman van Bratzlav (1772-1810), zal je de plaats van heiligheid in jezelf vinden waar vreugde heerst.