



Besnijdenis

De besnijdenis wordt zo belangrijk gevonden dat hij zelfs op sabbat plaats mag vinden. 'Op de achtste dag moet het vlees van zijn voorhuid besneden worden' (TB Sjabbat 130a). Waarom kiest de Eeuwige nu juist het mannelijk lid als teken van Zijn/Haar Verbond in het vlees (Ber. 17:10)? Meer lichaamsdelen worden echter een voorhuid toebedacht. Mosjé meent *aral sefataim*, onbesneden van lippen, te zijn (Sjem. 6:12, 30). De profeet Jeremijahoe wanhoopt dat mensen naar hem zullen luisteren want ze zijn *arela oznam*, onbesneden van oren (Jer. 6:10). Mosjé maant Jisraël de *arlat levavechem*, de voorhuid van jullie hart, te besnijden (Dev. 10:16). En ook voorspelt hij dat de Eeuwige hun hart en dat van hun nakomelingen zal besnijden (Dev. 30:6).

De Slonimer rebbe (Sholom Noach Berezovski) spreekt van een geestelijke voorhuid die evenzeer besneden moet worden als de voorhuid van vlees. Die voorhuid is de neiging van het hart van de mens tot het kwaad vanaf zijn vroege jeugd (Netive Tesjoeva 9:2, Ber.8:21). Deze metaforische

voorhuiden vormen een *mechietse*, een scheiding, tussen de mens en zijn medemens, tussen de mens en de Eeuwige. Iemand wiens lippen een voorhuid hebben slaagt er niet in zijn boodschap over te brengen op andere

De Slonimer rebbe zegt dat alleen geestelijke besnijdenis de mens tot volledige Jood maakt

mensen. Iemand die onbesneden van oren is kan niet horen. Iemand wiens hart een voorhuid heeft kan zijn hart niet openen naar andere mensen en de Eeuwige, en ze met hart en ziel liefhebben. Hoe kunnen we zo in isolement leven?

Die voorhuiden vormden we ooit om ons af te schermen van de gevaarlijke wereld. Ze hielpen ons staande te blijven en te overleven toen we nog klein en hulpeloos waren. Het is

nog steeds goed deze defensies achter de hand te houden, voor noodsituaties. Maar eenmaal volwassen staan ze ons enorm in de weg om niet alleen te overleven, maar ook te leven, om de volheid van onze ziel tot uitdrukking te brengen en de inspiratie van de Eeuwige te ontvangen en door te geven, iedere dag opnieuw. De Slonimer rebbe zegt dat alleen geestelijke besnijdenis de mens tot volledige Jood maakt (Taharat Hamidot 4:2). We kunnen beter zeggen: tot volledig mens. Als wij onze ogen, oren, lippen en harten besnijden, dan kunnen we in de wereld staan met wat rabbijn Arthur Green radicale verwondering noemt. Dat is kunnen waarnemen wat werkelijk is, zonder daar de filter van onze eigen defensies overheen te leggen en niet alleen onszelf te zien in de spiegel van de wereld. Dan kunnen we de taal van onze ziel spreken op een manier die verstaan kan worden. Dan kunnen we een werkelijk hartscontact maken. Dan kunnen we de verbondenheid van het Verbond in liefde ervaren en in praktijk brengen. Moge de Eeuwige ook onze harten besnijden.