

Tora als ladder

In deze sidra ontvangen we de Tora. Het volk staat aan de voet van de berg. De Eeuwige spreekt hen toe vanaf de bergtop: “Ik ben de Eeuwige, je G'd”. Rabbi Levi Yitschak van Berdietsjev (1740-1809) zegt daarover: *Elohecha*, jouw G'd, dat is enkelvoud. Dat betekent dat Hasjeem ieder van ons persoonlijk aanspreekt, zich aan ieder van ons persoonlijk openbaart. Iedere Israëliet hoorde wat in zijn vermogen lag om te horen, zegt Shemot Rabba (28:6). Dat vermogen verschilde, en zo hoorde iedereen iets anders.

We hoorden dus de Tora, een tijdgebonden openbaring, die door iedere Israëliet anders gehoord werd, en ook een plaatsgebonden openbaring. Aviva Zornberg (geb. 1944) wijst erop dat het volk aan de voet van de berg moet blijven. Het was niet de bedoeling dat het op zou gaan in een hoger bewustzijn. Op aarde ligt onze opdracht om een heilig volk te zijn. Eigenlijk is dat veel moeilijker dan in een wolk op een berg zitten en met de Eeuwige converseren. Want hoe moeten wij weten

wat Hasjeem van ons wil? We hebben het woord van Mosjee, maar die had de onmogelijke opgave het onzegbare voor ons normale mensen te vertalen. Toch pikten we de essentie wel op. Volgens de Sefat Emet (1847-1905) zag ieder op Sinai de wortel van zijn eigen

De trots van de kleren is de mens die erin zit, de trots van het lichaam is de ziel

levenskracht. Rabbi Arthur Green (geb. 1941) voegt toe: ieder ervoer de goddelijke stem die in zijn eigen ziel sprak. Rabbi Nachman (1772-1810) wijst erop dat Sinai en *soelam*, ladder, dezelfde getalswaarde hebben (130).

Rabbin
Hannah
Nathans



Op Sinai werd ons een ladder aangereikt. Als we die beklimmen zullen we Hasjeem kunnen ervaren, zegt Rabbi Yehudah Ashlag (1885-1954).

De Zohar vertelt ons dat iemands kleren het meest zichtbare deel van hem zijn. Sommige mensen zien alleen de kleren. Maar de trots van de kleren is de mens die erin zit, en de trots van het lichaam is de ziel. Zo is het ook met de Tora. De kern van de Tora, het lichaam, dat zijn de geboden, en dit lichaam is gehuld in de kleding van wereldlijke verhalen. Sommige mensen zien alleen die verhalen. Anderen zien ook de geboden. Maar de werkelijk wijzen dringen door tot de ziel van de Tora, zegt de Zohar.

Het steeds beter begrijpen van de diepere betekenis gaat oneindig door. Een paar weken geleden lasen we: “Wij weten niet hoe de Eeuwige te dienen totdat wij daar aangekomen zijn”. Ook wij weten niet hoe we zullen reageren voordat we voor een situatie gesteld worden. Moge de stem van Sinai dan luid en duidelijk in onze ziel spreken! ■