

Jehoeda Leib Alter van Ger



De Chassidische meester Rabbi Jehoeda Leib Arje van Ger (overleden in 1905), de Gerer rebbe, onderzoekt in zijn *Sefat Emet* uiterst creatief de scheiding tussen onze uiterlijke verschijning en onze innerlijke identiteiten.

De vijf delen van *Sefat Emet* (een voor elk van de boeken van de Tora) kan men tot de grootste teksten over Joodse spiritualiteit rekenen.

In een tekstuitleg over Wajésjèv uit 1901 gaat de Gerer Rebbe bijvoorbeeld in op een discussie in Tractaat P'sachiem 23a. Daarin suggereren de rabbijnen dat de werkwoordsvorm *wajehi* niet alleen betekent *en hij was*, maar ook *hij bleef bestaan, hij veranderde niet*.

Inderdaad, zegt de *Sefat Emet*, wanneer onze *parasja* bijvoorbeeld zegt: *En hij [Josef] was in het huis van [Potifar] zijn meester (Genesis 39:2)* of verderop: *Wajehi, En hij [Josef] was daar in de kerker (Genesis 39:20)*, dan moeten we dit zien in het licht van Josefs innerlijke standvastigheid en kracht. In de woorden van de *Sefat Emet*: Josef bleef wie hij was op elk van de vele volslagen verschillende plekken waar hij opdook. Ongeacht waar zijn verbazende reis hem bracht, Josef bleef *dezelfde* Josef. Wanneer we lezen dat "Josef in Egypte was", betekent dit, ook al *leek* hij voor iedereen (zelfs zijn broers) een Egyptenaar, dat hij toch *van binnen* de Josef *die hij was* bleef, immuun voor de verleidingen van de plaatselijke cultuur.

Hierom, vervolgt de Gerer Rebbe, dient ieder mens te weten en te geloven dat wanneer hij of zij naar Egypte af zou dalen of zelfs in de kerker zelf terecht zou komen, het geen toeval is maar goddelijke voorzienigheid. We hebben een opdracht van onze Schepper meegekregen. En waar de Eeuwige ons ook heen wenst te sturen, wij moeten zijn missie accepteren. De belangrijkste test van ballingschap is om trouw te blijven aan ons innerlijke zijn, ondanks de uiterlijke kleding die we moeten dragen om ons brood te verdienen.

Er dreigt alleen gevaar wanneer we in de spiegel van de kleermaker kijken, dat we geloven dat we net als iedereen zijn.

Rabbin Lawrence Kushner 2006